

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag
15^e Jaargang nr. 6, Juli - augustus 2011

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 8,50) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, samenspel@christustriumfatorkerk.nl

Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala

Advertenties: Bert van der Sluis

Bezorging: Henk Hospes

Koster : Kristin en Arie Jan van de Bom tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen tel. 070 331 03 79
e-mail: ctk@casema.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer,
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
e-mail: ruudstiemer@christustriumfatorkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, ma, wo, do tel. 070 359 62 39
e-mail: beritbootsma@christustriumfatorkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v.d. Wal tel. 070 310 69 52
e-mail: avdwal@casema.nl

Scriba: Wilma Beeftink tel. 015 361 82 67
e-mail: wilmabeeftink@xs4all.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)

PGG jelmerbootsma@hotmail.com

Website: www.christustriumfatorkerk.nl

Zondagsbrief per e-mail? Aanvragen bij: Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO):	43555	t.n.v. Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
- kerk (PGG):	615174	t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkrentm. Bezuidenhout
Collectebonnen:	5253	t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen:	5144061	t.n.v. Stichting <i>Christus Triumfatorkerk</i> o.v.v. het doel (*) * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften / * Legaten
Diaconie (GKO):	427021	t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.):	1768712	t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
zending (GKO):	435	t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



We staan weer aan de vooravond van een nieuw kerkenwerkseizoen. De voorbereidingen zijn getroffen. Zo is door een aantal mensen de kerk weer opgepoetst (zie blz. 25) en is de activiteitenplanning grotendeels rond. U leest daar alles over in het activiteitenjaarprogramma dat – als het goed is – bij dit nummer van *Samenspel* is ingevoegd. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan ligt er wel een exemplaar op de leestafel in de hal van de kerk voor u klaar. In het uiterste geval kunt u - als u daartoe zelf niet in staat bent - een bekende vragen om bij een bezoek aan de kerk een exemplaar voor u mee te nemen.

Ook *Samenspel* staat weer boordevol informatie en verhalen. Nieuw zijn de bijdragen van Mirjam Jansen en Carline van der Harg die met ingang van dit seizoen bij toerbeurt een vaste column voor hun rekening gaan nemen. Deze keer kunt u lezen hoe Mirjam Jansen begint. Steekt u haar en Carline ook eens een hart onder de riem en laat hen weten wat u van hun column vindt. Het zal hen ongetwijfeld inspireren bij hun volgende bijdragen. Dat we onze inspiratie ook elders vandaan halen, mag blijken uit het onderwerp dat Adriaan Sala deze keer in zijn column aanvoert. Zijn 'preek' over *Hel en Verdoemenis* kent - zoals we van hem gewend zijn – weer een verrassende wending.

Behalve informatie over nieuwe activiteiten, zijn er ook de nodige terugblikken te vinden in dit nummer. Het is altijd leuk om achteraf nog eens te lezen hoe het nu werkelijk geweest is. Zo treft u in dit nummer een verslag van het tijdelijk museum in de Haagse Kerkennacht en wordt u geïnformeerd over het resultaat van de sponsorloop door de kinderen van onze gemeente.

We gaan dit seizoen ook door met de 'wave' die een paar jaar geleden onder de titel *De Reidans* is ingezet. Zolang er nog mensen zijn die spontaan hun medewerking hieraan willen verlenen en zolang we nog leuke reacties ontvangen van de lezers willen we hiermee door blijven gaan. Deze keer een bijdrage van Susan en Arie Kraaijeveld, u weet wel ... 'die ene organist en zijn vrouw.' En dan is er nog het levensverhaal van Thera van der Vegte, *de zuster van de polikliniek*.

Verder zijn er weer enkele bijdragen van vaste inzenders van gedichten en wijsheden. Leuk dat er toch altijd ook mensen zijn die op deze manier meeleven met de samenstelling van het wijkblad. Hartelijk dank daarvoor.

Eén rubriek ontbreekt, niet omdat we daarvoor geen bijdrage hebben, maar louter wegens ruimtegebrek. Ik bedoel het *Bijbelleesrooster* dat zijn vaste plek achterin het blad deze keer moet afstaan aan het *Verslag Van de kerkenraad*. Mocht u toch graag over het leesrooster beschikken, geef dan even een seintje. Desgewenst kan er alsnog een afdruk bij u afgeleverd worden.

Ik wens u veel leesplezier in de hoop dat u hiermee de nodige inspiratie zult opdoen. Inspiratie om deel te nemen aan de activiteiten, maar ook inspiratie om een bijdrage te leveren aan de inhoud van dit blad. Met een hartelijke groet,

Henk Hospes



Kopij kunt u inleveren bij:
Henk Hospes, per e-mail: samenspel@ctkerk.nl (nieuw mailadres)

INHOUD

ACTIVITEITEN:

- 14 De tijd vliegt – Bazarcommissie
- 15 Startweekend – Commissie Erediensten
- 17 Agenda
- 18 Open Kerk – Expositie en Literaire middag
- 18 Wie schrijft er mee? – Amnesty International
- 22 Jouw blik op religie – verslag tijdelijk museum CTK
- 25 De kerk glimt weer – foto Adriaan Sala
- 28 Sponsorloop – ds. Ruud Stiemer

COLUMNS:

- 13 Vandaag begin ik – Mirjam Jansen
- 19 Hel en verdoemenis – Adriaan Sala

GEDICHTEN EN VERHALEN:

- 9 Avondgebed – E. Ijskes-Kooger
- 24 De zuster van de polikliniek – Thera van der Vegte
- 26 Te gast op Huis ten Bosch – Henk Hospes

DIVERSEN:

- 11 Jonge Professionelen en de CTK - Projectteam JP
- 21 Uitzending Kroonbede
- 23 Blikvanger – Adriaan Sala

VASTE RUBRIEKEN:

- 4 Meditatie – ds. Ruud Stiemer
- 6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer
- 7 Gemeente(mee)leven en Mutaties
- 8 Berichtenbus – ds. Berit Bootsma
- 12 Giften
- 15 Van zondag tot zondag
- 16 Kerkdiensten – overzicht
- 16 Collecte-opbrengsten
- 27 Reidans – Susan en Arie Kraaijeveld
- 29 Van de Kerkenraad – Wilma Beeftink
- 30 Cryptogram

MEDITATIE

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn

Filippenzen 1 : 9,10

Het leven is keuzes maken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat: 'Hoe laat zet ik de wekker?', 'Ga ik er uit of blijf ik nog even liggen?', 'Wat trek ik aan?', 'Wat doe ik op mijn brood, kaas of hagelslag?'. Veel van dit soort vragen komen elke dag terug. We staan er niet bij stil en laten onze keuze afhangen van ons gevoel: 'Waar heb ik vandaag trek in?' Er zijn ook keuzes waar we niet dagelijks voor gesteld worden. Ze vragen ons even na te denken voor we een beslissing nemen. Je ziet bijvoorbeeld het spotje van Giro 555 over de honger in de Hoorn van Afrika. Wat doe je? Geef je geld? Of niet? Of geef je aan een andere hulporganisatie? En, als je geeft, hoeveel geef je dan? Waar doe je goed aan?

Zo komen er dagelijks vragen op je af, die je voor het dilemma plaatsen: welke keuze is goed en welke is fout? Wat zijn hoofdzaken en wat zijn bijzaken? En wat is het criterium om het *onderscheid* te maken?

Paulus bidt voor de christenen in de Griekse stad Filippi dat hun liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat ze kunnen *onderscheiden* waar het op aankomt. Hij schrijft dit rond het jaar 53 na Christus. Paulus zit gevangen in Rome in afwachting van zijn proces. Met liefde denkt hij aan de kerk van Filippi. Deze gemeente is een aantal jaren daarvoor door hem gesticht. Hij voelt zich zeer met de mensen verbonden en zij met hem. De gemeente heeft zelfs iemand gestuurd om Paulus in Rome te bezoeken en hem een hart onder de riem te steken. Op zijn beurt schrijft Paulus een brief aan zijn broeders en zusters in Filippi om hen moed in te spreken.

De christenen in die stad hebben het niet gemakkelijk. Ze moeten zich staande weten te houden in een cultuur die in vele opzichten haaks staat op de leer van Jezus Christus. Het betekent dat ze dag aan dag met de vraag worden geconfronteerd: "wat mag je wel of wat mag je niet doen". Het valt niet mee om zulke keuzes te maken. De leden van de gemeente in Filippi behoren tot de eerste generatie christenen. Ze kunnen dus niet terugvallen op hun ouders en grootouders. Bovendien bestaat nog geen christelijke traditie waarin ze naar antwoorden kunnen zoeken. Het betekent voor hen dus al zoekend en tastend de weg van Christus gaan.

Voor hen bidt Paulus dat hun liefde mag blijven groeien door inzicht en fijnzinnigheid. Letterlijk staat er dat hun liefde mag blijven groeien *in* inzicht en fijnzinnigheid. Dat wil zeggen dat ze door de liefde meer inzicht krijgen in wat goed en kwaad is. Het betekent ook dat ze door de liefde fijngevoeligheid ontwikkelen voor de nuance. Immers, niet alles ligt zwart-wit. Bij veel dilemma's is er een grijsgebied. Dan kun je niet meteen zeggen: "dit is goed en dat is fout". Het vraagt om 'fingerspitzengefühl'. Het vraagt om het ontwikkelen van een antenne om te kunnen onderscheiden wat wezenlijk is.

Paulus plaatst zijn bede voor deze gemeente in het perspectief van de 'dag van Christus', dat is de dag van de wederkomst, de dag van het aanbreken van het Koninkrijk van God. Gods Rijk staat haaks op de koninkrijken van deze wereld. In de wereld draait het om het recht van de sterkste. In de wereld draait het om 'kosten wat kost aan de macht blijven'. In de wereld wordt onrecht niet geschuwd om de eigen belangen veilig te stellen. In Gods Rijk daarentegen gaat het om recht en gerechtigheid, om shalom.

Dit perspectief van de dag van Christus geef zin aan het leven hier en nu. Paulus bedoelt dus te zeggen: "We leven toe naar de dag dat dit Rijk zich baan breekt in onze werkelijkheid." Daarbij is het nodig om te onderscheiden waar het op aankomt, opdat wij vandaag al recht doen en aan gerechtigheid gestalte geven. "Als we vandaag al het onderscheid kunnen maken en daar naar leven", zegt Paulus, "zullen we zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus."

Wat roepen deze woorden van de apostel bij u op: 'onderscheiden', 'zuiver', 'onberispelijk', 'gerechtigheid', 'dag van Christus'? Misschien denkt u: "Moeten we als christenen heilige boontjes zijn? Moeten we in onze maatschappij de beste jongetjes en meisjes uit de klas zijn?" Misschien doen de woorden van Paulus u denken aan preken over de 'dag des oordeels' en aan dominees die u de maat nemen. Met zijn woorden wil Paulus echter geen angst prediken. Integendeel! Hij ziet de dag van Christus namelijk niet als een dag van angst, maar als een dag van bevrijding. Het aanbreken van Gods Rijk betekent 'feest!', omdat er een einde aan het lijden is. Die dag mag je juist met vertrouwen tegemoet gaan. Daarbij hoeft je niet bang te zijn voor het oordeel. Christus heeft immers het oordeel van God voor ons gedragen. De dag van Christus is een dag waar we dus naar toe mogen leven en werken.

Ten slotte. Paulus bidt voor de gemeente van Filippi, dat de liefde mag groeien. Hij wenst haar toe dat ze zo mag leren onderscheiden waar het op aankomt, opdat ze zuiver en onberispelijk zal zijn op de dag van het Koninkrijk. Wat heeft die bede van toen met ons te maken? Het is immers een bede die gericht is op de situatie van in Filippi in het jaar 53. Ik geloof dat dit gebed van de apostel ook indirect gericht is tot de andere lezers van de brief en dus ook aan ons. Ook wij mogen groeien in de liefde, in de liefde tot God en de naaste, opdat wij in onze tijd onderscheiden kunnen waar het op aankomt. Er komt in de wereld van vandaag veel op ons af. Te midden van al het mooie dat er is, is er veel onrecht, veel kwaad. Soms is het heel duidelijk wat goed is en wat niet. Vaker ligt het veel genuanceerder en vraagt het om fijnzinnigheid, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken.

Laten we de bede van Paulus dan overnemen en bidden om de groei van de liefde in onze gemeente, opdat ook wij in het nieuwe kerkenwerkseizoen mogen leren onderscheiden waar het op aankomt. Als we dan samen in liefde leren onderscheiden wat wezenlijk is, zullen in ons leven vruchten van gerechtigheid groeien. Vruchten die we kunnen aanbieden als de Heer van de oogst komt.

*Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!*

*Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.*

*Laat uw heilige liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moede om,
de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.*

Gezang 289 : 1, 2, 3

ds. Ruud Stiemer

Team-Geest

START KERKENWERKSEIZOEN – JUBILEUMJAAR!

Op zondag 18 september start het kerkenwerkseizoen 2011-2012. Dit betekent dat vanaf die dag de verschillende activiteiten zullen plaatsvinden, zoals gespreksgroepen, bijbelkringen en thema-avonden. De start van het nieuwe seizoen wordt gevierd met een feestelijke dienst, waaraan het interkerkelijk jongerenkoor *Rejoice* uit Zoetermeer zal meewerken. Arie Kraaijeveld bespeelt in deze dienst

het orgel. Voorgangers zijn ds. Berit Bootsma en ondergetekende.

Het jaarthema luidt: 'Geloven met hart en handen. Vijftig jaar *Christus Triumfatorkerk*'. Dit thema verwijst naar het jubileum dat we in maart 2012 mogen vieren: het vijftigjarige bestaan van ons kerkgebouw. In dit kerkenwerkseizoen kijken we terug op de afgelopen halve eeuw. We herinneren ons in dankbaarheid wat we met elkaar hebben mogen opbouwen. We kijken ook naar het hier en nu, naar alle projecten waar we mee bezig zijn. Ook willen we vooruit kijken naar de toekomst van de kerk. Elders in *Samenspel* leest u meer over deze dienst en over de activiteiten die op 17 september, de startzaterdag zullen plaatsvinden.

VRIJWILLIGERS BEZUIDENHOUTFESTIVAL

In de vorige editie van *Samenspel* vertelde ik u al over het Bezuidenhoutfestival dat op zaterdag 8 oktober (11 – 17 u) georganiseerd zal worden. Dit festival, dat plaatsvindt in de *Christus triumfatorkerk*, wil alle bewoners van onze wijk de mogelijkheid bieden elkaar te leren kennen en kennis te maken met de verschillende organisaties, verenigingen en instellingen die in het Bezuidenhout actief zijn. Na de zomervakantie willen we alle organisaties die belangstelling hebben, uitnodigen voor een vergadering.

Evenals vorig jaar hebben we vrijwilligers nodig om mee te helpen bij de opbouw van het festival (inrichting van de zalen; versieren van de hal, enz.). Op dinsdag 30 augustus (19.30 -20.30 uur) is er een eerste vergadering voor hen die mee willen helpen. Doet u, doe jij mee?

START MAALTIJDPROJECT

Op vrijdag 9 september start het nieuwe seizoen van het Maaltijdproject. Elke vrijdag kunt u in de kerk terecht voor een smakelijk driegangenmenu. De maaltijd kost € 6,50. De inloop is vanaf 17.30 u, om 18 u gaan we aan tafel. Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij dhr. A. Tulling (070 385 86 11). U bent van harte welkom!

VREDESZONDAG: GEZAMENLIJKE DIENST IN DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Op 25 september wordt de interkerkelijke vredesdienst gehouden ter afsluiting van de *Vredesweek*. Deze dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de *Doopsgezinde Gemeente*, Paleisstraat 8. De aanvang is om 10.30 u. Deze zondag is er dus *geen* dienst in de *Christus Triumfatorkerk*, maar zijn we allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan deze gezamenlijke dienst. De organisatie is in handen van de *Lukaskerk*, de *Lutherse kerk*, de *Deutsche Evangelische Gemeinde*, de *Vrije Evangelische Gemeente*, de *Waalse kerk*, het *Leger des Heils*, de *Oud-katholieke Kerk*, de *Rooms-katholieke Kerk*, de *Kloosterkerk*, het *Straatpastoraat*, de *Havenkerk*, de *Doopsgezinde Gemeente* en de *Christus Triumfatorkerk*. U bent van harte uitgenodigd.

TENSLOTTE

Van harte wens ik u en jou een heel goed en inspirerend nieuw kerkenwerkseizoen toe! We gaan samen op weg – op hoop van zegen!

met een hartelijke groet,

ds. Ruud Stiemer



BerichtenBus

Mijlpalen kent elk leven. Een eerste keer.....(kan iedereen zelf wel iets bij invullen), een jubileum of juist een afscheid. Zo voelde het als een mijlpaal om voor de eerste keer te dopen. Dat was op 7 augustus dan zover toen Tayra Sambo gedoopt werd. Ik kan u verzekeren dat het heel bijzonder is om dit sacrament te voltrekken. Niet alleen omdat het iets feestelijks is. Tijdens de doop ben je

als predikant een soort spreekbuis van God, die zegt: 'Jij bent mijn kind, ik hou van je'. Ik vind het bijzonder om zo door Hem gebruikt te worden.

Op het moment dat dit nummer uitkomt ben ik een ander soort mijlpaal gepasseerd, namelijk 30 jaar worden. In de ogen van veel gemeenteleden een jonge blom, wat natuurlijk klopt. Toch is het wel een psychologische grens en voelt het anders om opeens die 2 uit je leeftijd te zien verdwijnen. Het voelt in ieder geval een stuk ouder. Gelukkig begint het kerkelijke leven weer en zijn er weer genoeg dingen te doen, zodat ik niet hoeft te zwelgen in zelfmedelijden.....

JONGE PROFESSIONELEN EN DE CTK

Een nieuw seizoen met een nieuwe fase in het project *De jonge professionelen en de CTK*. We gaan een aantal nieuwe, en volgens ons, leuke activiteiten opzetten. Verderop in dit nummer vindt u een apart artikel over het project.

STARTZONDAG 18 SEPTEMBER

Her en der in dit nummer van *Samenspel* kunt u lezen over het startweekend. Daarmee beginnen we officieel aan een nieuw seizoen met allerlei nieuwe en minder nieuwe activiteiten. Op zondag hebben we dat weekend meestal een extra feestelijke dienst. Dit jaar hebben we weer een koor uitgenodigd en zullen er nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.

Extra bijzonder is dat Boudewijn de Jonge belijdenis doet van zijn geloof en bevestigd wordt als ouderling. Sinds zijn verhuizing naar Bezuidenhout is hij actief in onze gemeente, bijv. tijdens de bazaar en vanaf september dus als ambtsdrager. We zijn dankbaar dat we getuige mogen zijn van zijn verlangen om belijdenis te doen en wensen hem veel zegen toe.

LANCERING NIEUWE WEBSITE

De afgelopen maanden is er door Greet Hulshof en Elwin van Veen hard gewerkt aan het nieuwe uiterlijk van onze website. Het is een frisse, overzichtelijke site geworden met veel mogelijkheden om de informatie up-to-date te houden. Tijdens het startweekend wordt de website gelanceerd. Wordt de nieuwsgierigheid je te veel, dan kan je alvast kijken op www.ctkerk.nl. Dit is de nieuwe naam van de website van onze gemeente.

AFSCHEID WIL VAN DER VLIST

Eind juni hebben Kristin en Arie-Jan van der Bom het kosterstokje van Wil van der Vlist overgenomen. Vanwege de vakantie is het afscheid uitgesteld tot vrijdag 2 september. Dan willen we Wil bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente. Dit doen we met een afscheidsreceptie. Hiervoor zijn verschillende klanten uitgenodigd die veel met haar te maken hebben gehad. De receptie is ook bedoeld voor gemeenteleden van de CTK. Laten we haar dus in het zonnetje zetten en komt allen! De receptie is van 15.30 tot 18 uur.

HERSTRUCTURERINGSPLANNEN PGG

Voor de zomervakantie hebt u via verschillende wegen iets gehoord over de herstructureringsplannen van de *Protestantse Gemeente 's-Gravenhage*. Vanwege grote tekorten op de begroting moet er fors bezuinigd worden, bijvoorbeeld op het aantal predikanten. Voor onze wijkgemeente gaan deze plannen ook ingrijpende gevolgen hebben, door o.a. een vermindering van de predikantsinzet. In het vorige nummer van *Samenspel* stonden de plannen goed uitgelegd. Als u niet meer precies weet hoe het precies zat, verwijs ik u terug naar dat artikel.

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad niet stil gezeten en hebben we een brief geschreven met een reactie op de plannen. Hierin zijn de reacties vanuit de gemeente meegenomen. We hebben onder andere de aandacht gevestigd op het belang van ondernemerschap van een gemeente voor het krijgen van een sluitende begroting. Tegelijk hebben we geprotesteerd tegen de forse teruggang in predikantsplaats en de versnippering van het werk van de wijkpredikant. In samenspraak met het *Kruispunt* zijn we gekomen tot een alternatief waarin ons de tijd gegund wordt om samenwerking te zoeken en op de toekomst te anticiperen.

Voor geïnteresseerden is de brief te verkrijgen bij onze scriba, Wilma Beeftink. Haar e-mail adres is: wilmabeeftink@xs4all.nl.

De maand augustus wordt door de *Algemene Kerkenraad* gebruikt om alle reacties te verwerken. Eind augustus en begin september zal er dan vergaderd worden over de aangepaste plannen. Zodra wij nieuwe informatie hebben

over het vervolg van deze plannen zullen wij u op de hoogte brengen.

VROUWEN IN DE BIJBEL

In juli en augustus is er op de zondag een aantal vrouwen uit de bijbel voorbijgekomen. We hebben ons verdiept in de oermoeder en eerste wetenschapper op aarde: Eva. Daarna kwam Maria voorbij als rolmodel van een oprechte en actief gelovige vrouw. Als laatste leerden de vrouwen uit de eerste gemeente ons hoe iedereen een bijdrage te leveren heeft aan deze wereld en de gemeente.

Bent u nieuwsgierig geworden naar meer? Op dit moment exposeert Anneke Kaai (de moeder van ons gemeentelid Geran Kaai) in de St. Jan te Gouda met haar *Bijbelse Vrouwenportretten*. De expositie is in ieder geval tot 10 september te bezichtigen.

TAIZÉVIERING

In het kader van de *Vredesweek* zal er op zaterdag 24 september om 17.30 u een Taizéviering zijn in de *O.L.V. van Goede Raadkerk*. Hierin zal het *Gebet om Verzoening en Vrede* en het *Cross of Nails* een plek krijgen. De viering wordt georganiseerd vanuit het *Oecumenisch Overleg Haagse Hout*.

50 JARIG JUBILEUM

Vijftig jaar *Christus Triumfatorkerk* is een jubileum dat gevierd mag worden! Het is een gelegenheid om terug te kijken, maar ook vooruit te kijken en wegen naar de toekomst te zoeken. Ik hoop dat het in ieder geval een inspirerend jaar zal worden waarin we veel met en van elkaar mogen leren.

Met hartelijke groet,

Berit Bootsma

Avondgebed

*Ik zou zo graag nog voor u knielen Heer,
zoals ik altijd deed in vroeger jaren.
Mijn benen, die toen onvermoeibaar waren,
zijn nu te stram, ik kan het niet meer.*

*Ik ben nu ieders 'oma'; mijn bezoek
ziet mij als naamloos voorwerp in dit leven.
Maar Gij weet hoe ik heet, ik sta geschreven
met naam en toenaam in uw levensboek.*

*Ik zie wel dat mijn kleinkind zich verveelt
als hij met zijn moeder eens bij mij komt praten.
Ik spreek van vroeger Heer, ik kan 't niet laten,
maar ik begrijp dat hij veel liever buiten speelt.*

*Ik loop zo slecht, en dan nog steeds met pijn,
wanneer je oud wordt, zit je vol met kwalen.
Ik hoop maar Heer, dat U mij gauw komt halen,
ik zou zo heel graag bij U willen zijn.*

*Mijn kinderen, ze hebben het zo goed.
Heer, laat ze U daardoor toch niet vergeten.
Doe ook hun kind'ren van uw liefde weten
en laat uw Woord een lamp zijn voor hun voet.*

*Nu ga ik slapen, want ik ben zo moe.
Ik had U eigenlijk nog veel te vragen,
maar mijn gedachten gaan zo snel vervagen
dat ik niet weet meer wat ik zeg of doe.*

*Komt U maar spoedig Heer, 't wordt hier zo stil.
Geef mij geduld als ik nog wat moet wachten.
Ga met mij door de dagen en de nachten.
Dit vraag ik U mijn God, om Jezus' wil.*

E. IJskes-Kooger
ingezonden door Ida Kwaak

Zomaar een wijsheid

Beter een hart zonder woorden, dan woorden zonder hart.

ingezonden RvD

Jonge professionelen

en de Christus Triumfatorkerk

Vlak voor de zomervakantie is door de kerkenraad het projectplan voor 2011-2015 aangenomen. Hiermee start een nieuwe, spannende fase waarin we alle plannen die we gemaakt hebben, willen gaan uitvoeren. Bij deze stap past een nieuwe naam, dus in het vervolg hebben we het over: *Project JP*.

SPEERPUNTEN

De komende vier jaar zal *Project JP* twee speerpunten kennen:

1. de CTK als bron van inspiratie
2. de CTK als ontmoetingsplek

We zijn tot deze speerpunten gekomen op basis van ons onderzoek in een eerdere fase. Het bleek dat voor onze doelgroep de kerk vooral deze twee functies kan vervullen. De doelgroep bestaat uit jonge mensen tussen de 25 en 45 jaar die lid zijn van onze gemeente of in de wijk wonen en/of werken. Hen willen we bereiken en voor hen willen we herkenbaar aanwezig zijn. Daarvoor gaan we bestaande activiteiten extra onder de aandacht brengen en een aantal nieuwe activiteiten opzetten. Een voorbeeld van zo'n nieuwe activiteit is het opzetten van een ontmoetingsplek voor jonge ouders in het najaar van 2012. Hier kunnen de jonge ouders uit de gemeente elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen in de (geloofs)opvoeding.

KOMEND SEIZOEN

Wat willen we het komende seizoen gaan doen?

Training Werk & Balans

In het kader van 'de CTK als bron van inspiratie' willen we in het voorjaar een training *Werk & Balans* organiseren. Werk is voor de doelgroep een belangrijk onderwerp. Ze zijn bezig met hun carrière en toekomst. De balans tussen werk, gezin, hobby's, sociale verplichtingen en de vraag naar bezieling in het werk kan mensen flink bezig houden. Vanuit onze eigen bronnen willen we mensen helpen bij hun zoektocht naar antwoorden op deze vraagstukken. Voor deze training willen we met professionals gaan werken en sprekers uitnodigen.

Dining & Wining

Voor het opbouwen van een sociaal netwerk zoekt men naar gelegenheden waar men mensen van de eigen leeftijd kan tegenkomen. Voor al deze mensen willen we tweemaal per jaar een gezellige activiteit organiseren, *Dining & Wining* genaamd. Dit kan bijvoorbeeld een picknick in het park zijn, of een bezoek aan de openluchtbioscoop. Het doel hiervan is een moment creëren waarop jonge mensen van binnen en buiten de gemeente elkaar op een ontspannen wijze kunnen ontmoeten. Voor deze activiteit zullen ook de nieuw ingekomen leden van het betreffende halve jaar uitgenodigd worden. We hopen dat hieruit nieuwe verbanden en leuke initiatieven geboren worden.

Welkomstteam

In de wijk komen steeds nieuwe mensen te wonen, die soms ook bij ons in de kerk komen kijken (en lid zijn). Voor het benaderen van nieuw ingekomen leden tussen de 20 en de 45 jaar, zal er een welkomstteam opgezet worden van mensen in dezelfde leeftijd. Zij benaderen hen, telefonisch, per brief of door langs de deur te gaan, heten ze welkom in de gemeente en doen een uitnodiging voor een activiteit, bijvoorbeeld de *Dining & Wining*.

PR

Alles staat of valt met een goede promotie van bestaande en nieuwe activiteiten. Het blijkt dat veel van de bestaande activiteiten niet bekend zijn bij de doelgroep. Daarom gaan we ons veel aandacht besteden aan de PR door bijvoorbeeld intensiever van internet gebruik te gaan maken en herkenbaar op het Bezuidenhoutfestival aanwezig te zijn.

VACATUREBANK

Dit werk kan de projectgroep natuurlijk niet allemaal zelf doen. We hebben een vacaturebank opengesteld waarin op een rijtje staat hoeveel mensen we voor welke activiteit zoeken.

<i>Wat</i>	<i>Aantal</i>	<i>Geschatte tijdsbesteding</i>	<i>Looptijd</i>
PR en internet	2	1 uur per 2 weken	2 jaar
Welkomstteam	4	1 avond per 2 maanden	1 jaar
Training Werk & Balans	3	1 á 2 avonden per maand	tot april 2012
Dining & Wining	3	2 avonden per half jaar	1 jaar

Wordt je bij het lezen hiervan enthousiast om mee te werken aan het project? Aarzel niet, wacht niet af tot je gevraagd word, maar meld je bij één van ons.

We hebben er zin in om eraan te beginnen. Hopelijk lukt het ons om iedereen te bereiken die zoekt naar inspiratie, bezinning en balans en met hen in gesprek te raken over onze eigen Bron (met een hoofdletter).

Het projectteam JP
Bo Rodenhuis, Dineke Woonink, Wouter van der Harg,
Janita van Nes, Geran Kaai en ds. Berit Bootsma

Giften

	<u>Team Meeleven</u>	<u>kerk</u>	<u>wijkkas</u>
Via Nettie Witte	van NN	50 euro	
Via Annie Bakker	van mevr. W.	10 euro	
	van NN	20 euro	
	van mevr. T.	20 euro	
via ds. Ruud Stiemer	van NN		10 euro

Alle gevers hartelijk dank!

Het is alweer een tijdje geleden dat in Samenspel de columns van Paul Makken verschenen. Reden genoeg om weer eens op zoek te gaan naar 'vers bloed' voor het redactieteam. We hebben niet lang hoeven te zoeken. Zowel Carline van der Harg als Mirjam Jansen reageerden spontaan en enthousiast op onze vraag of zij eens wilden nadenken over de mogelijkheid om beurtelings een column in Samenspel voor hun rekening te nemen. Wij zijn blij hen vanaf deze plaats welkom te mogen heten in ons team.

Als regelmatige kerkganger kent u hen beiden vast wel, zo niet van naam dan toch in ieder geval van gezicht. Bovendien hebben beiden nog niet zo lang geleden een bijdrage geleverd aan de rubriek de Reidans. Mirjam bijt deze maand het spits af.

Henk Hospes



Vandaag begin ik

Toen we een aantal weken geleden rond de tafel zaten om deze column te bespreken, hadden we het voor de grap over deadlines, uitstellen tot het laatste moment en presteren onder druk. Uitstel leidt soms tot de beste resultaten, maar soms ook tot helemaal niks.



Twijfels, gebrek aan inspiratie, onzekerheid zijn vaak redenen voor uitstel, met als resultaat dat je de avond voor een deadline hard aan het werk bent. De bron van excuses is onuitputtelijk: je favoriete tv-programma staat aan, de laatste bladzijden van het spannende boek lonken, of je bent gewoon lekker lui, noem maar op. De dag voor de deadline moet je ineens hard aan de slag, en voel je je gesterkt door de adrenaline die de druk oproept. Vaak krijg je een onverwachte ingeving en na een avondje flink doorwerken heb je een beter resultaat dan je had verwacht en is de opluchting en het voldane gevoel heerlijk. Vroeger noemden we dat 'SOG', *Studie Ontwijkend Gedrag*. Als er geleerd moest worden voor tentamens, kreeg ik ineens behoefte om de afwas weg te werken, of de ramen te lappen, boodschappen te doen, of andere dingen die niet leken op het stilzitten met een boek voor je neus.

De laatste tijd heb ik echter last van 'GOG', *Geloof Ontwijkend Gedrag*. Voorheen ging ik steevast 's ochtends na het douchen bidden. Danken voor alles wat ik heb, bidden voor mezelf en mensen om me heen, of elders op de aarde en afsluiten met het *Onze Vader*. Het laatste half jaar, misschien wel langer, komt het daar eigenlijk niet meer van. Soms sta ik er wel bij stil en denk ik: eigenlijk moet ik me nu tot God richten. Standaard komt er dan een excuus in de trant van: "Niet nu, want ik moet de trein halen" of "Nu is het schijnheilig, want ik bid alleen als ik iets wil" of "Ik wil nog even gezellig kletsen met mijn vriend", "De kat vraagt om aandacht" en ga zo maar door. Kortom, er lijkt elke keer wel een reden om God links te laten liggen.

In dit geval leidt uitstel niet tot betere prestaties, het leidt tot helemaal niets. Want het houdt allemaal verband met elkaar: bidden, naar de kerk gaan en overdag proberen te leven als een goed christen. En eigenlijk is het meest essentiële het ochtendgebed, waarmee je de dag begint, waaruit je moed en vertrouwen put, waarin je je zorgen kwijt kunt, je dankbaarheid kunt uiten en aan anderen denkt.

Dat is het moment dat je contact zoekt met God, je aan de slag bent met je geloof. En als je dat steeds uitstelt komt je geloof op de tocht te staan.

Daarom denk ik steevast: "*Vandaag begin ik.*"

Alle goede voornemens ten spijt, hier zit ik alsnog op het laatste moment aan mijn column te werken. Net op tijd voor de deadline. Of uitstel deze keer heeft geleid tot een goed resultaat laat ik aan uw oordeel over. ☺

Mirjam Jansen

De tijd vliegt!

Tot november zouden we u eraan blijven herinneren, dus bij dezen!

De zomer (nou ja, wat heet..?) schiet al aardig op, de dagen worden alweer korter. Zaterdag 12 november komt er weer een grote bazar in onze kerk. Als aanloop naar het 50-jarig jubileum van de *Christus Triumfator*kerk willen we groots uitpakken en daarmee ook veel geld ophalen. Besloten is dat een deel van de opbrengst traditioneel naar een goed doel gaat, dit keer een opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. Maar niet alleen de opbrengst, ook de gezelligheid en saamhorigheid zijn heel belangrijk, dus zet het in uw agenda:

vrijdag 11 november: opbouwen zaterdag 12 november de grote BAZAR

Een grote bazar betekent ook dat er een groot aanbod moet zijn van spullen die we kunnen verkopen, dus doorzoek eens al uw kasten, de zolder of kelder, schuur en garage. Er zijn vast zaken die best nog goed zijn, maar die u niet meer gebruikt, om welke reden dan ook. Er zijn al wel wat spullen, boeken, kleding enz. ingebracht, maar **voor een grote 'rommelmarkt' hebben we nog veel meer nodig!**

We zijn geïnteresseerd in boeken, platen, cd's, kleding, schoeisel, tassen, sieraden, speelgoed, huishoudelijke artikelen, serviesgoed, elektrische apparaten, verlichting, kunst. En heeft u iets dat hier niet is genoemd, maar volgens u best wat kan opbrengen, breng het maar!

Een groepje vrijwilligers gaat wekelijks kijken wat er zoal is ingebracht, en beoordelen of het bazarwaardig is (schoon, heel, werkend, enz.). Van enkele zaken moeten we helaas zeggen dat we ze liever niet krijgen in verband met opslagruimte en/of verkoopbaarheid: pc's en randapparatuur en meubels .



Heeft u vragen of twijfels over in te leveren spullen, neem gerust contact op met iemand van de bazarcommissie. We willen er weer een groot feest van maken!



De bazarcommissie: Ineke v.d. Berg, Henny van Dalen, Boudewijn de Jonge, Wim Leenen, Wouter Müller, Janny Slootweg, Bert v.d. Sluis, Elly Spaans, Gerda en Gerrit Visser.



VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (beknopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

In de dienst van **zondag 28 augustus** staat 1 Petrus 2 : -5 centraal: 'Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.'

Zondag 4 september vieren we met elkaar het *Heilig Avondmaal*. We lezen met elkaar uit Matteüs 18 : 1-20, waarin Jezus met zijn leerlingen spreekt over vergeving en het leven van de gemeente. Een tekst die spannende vragen oproept over onze (ver)houding tot medegelovigen. In de maaltijd willen we vieren dat we een gemeenschap rond Jezus vormen.

Op **zondag 18 september** wordt de start van het kerkenwerkseizoen 2011-2012 gevierd met een feestelijke dienst. In deze dienst worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in hun ambt. Daarnaast zal Boudewijn de Jonge belijdenis afleggen van zijn geloof. Het koor *Rejoyce* uit Zoetermeer zal haar medewerking verlenen.

Op **zondag 25 september** wordt er ter afsluiting van de *Vredesweek* een interkerkelijke dienst gehouden in het kerkgebouw van de *Doopsgezinde Gemeente*, Paleisstraat 8. De aanvang is om 10.30 uur. Er is dan **GEEN** dienst in de *Christus Triumfatorkerk*.

Startweekend

In het weekend van 17 september is onze jaarlijkse aftrap van het seizoen. Tijdens dit startweekend willen we het jaarthema: *Geloven met hart en handen* inleiden. Dat doen we in en rond onze *Christus Triumfatorkerk*. In samenwerking met de *Stichting Present* hebben we een prikkelende, actieve en inspirerende zaterdagmiddag georganiseerd. We zullen daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Voor kinderen, gemeenteleden vol energie, voor hen die minder mobiel zijn; iedereen kan meedoen aan het programma. U zult tijdens de altijd gezellige barbecue veel stof tot praten hebben. Deze altijd gezellige barbecue is natuurlijk ook voor de leden die er 's middags niet bij zijn.

Vanaf 28 augustus kunt u zich na de kerkdienst bij één van ons opgeven om op 17 september het hart te laten spreken en de handen te laten wapperen. Doen!

Voor het programma verwijzen wij u naar de *Activiteitengids* voor het seizoen 2011/2012.

Commissie erediensten:

Nel Driesprong, Wouter Muller, Engelen v/d Zwaag,
Ineke v/d Berg, Berit Bootsma, Ruud Stiemer en Bo Rodenhuis

KERKDIENTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag crèche en kindernevendienst.

datum	tijd	voorganger	organist
-------	------	------------	----------

september:

04	10.00	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
11	10.00	ds. Klaas Wigboldus	Johan de Graaf
18 *	10.00	ds. B. Bootsma + ds. R. Stiemer	Arie Kraaijeveld
25	10.30	interkerkelijke dienst in het kerkgebouw van de <i>Doopsgezinde Gemeente</i> , Paleisstraat 8. GEEN DIENST in CTK!	



* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk

Woensdag 21 september is er een avondmaalsviering in *Centrum Bezuidenhout*. Bewoners van het huis, maar ook buurtgenoten die het niet redden om op zondagochtend naar de kerk te komen, zijn van harte welkom hier de Maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. Voorganger in de dienst is ds. Berit Bootsma en we beginnen om 15 u.

City- en Kompasdiensten in de Noorderkerk

Zondag **25 september 2011** is er weer een 'Citydienst voor iedereen' in de *Noorderkerk*, Schuytstraat 9-11. Aanvang: 19 u. Deuren open: 18.15 uur. Voorganger: ds. Ruud Stiemer. Muzikale medewerking: Interkerkelijk koor *DABAR* uit Den Haag o.l.v. Peter Dingemans. Organist: Jan Korenhof.



totaal juni 2011 € 1.414,07

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Diaconie	€ 309,47	Kerk in Actie	€ 111,42
Kerk	€ 608,29	Diaconie - Exodus	€ 135,89
Wijkkas	€ 94,55	Nel v. Dalen - Brazilië	€ 154,45

totaal juli 2011 € 1.909,53

Diaconie	€ 414,24	Jeugdwerk	€ 74,49
Kerk	€ 457,67	Afrika	€ 759,31
Wijkkas	€ 86,00	Aandachtscentrum	€ 117,82



AGENDA

(Voorzover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke donderdag en vrijdag van 12-14 u is de kerk geopend voor iedereen die even wil binnenstappen om een kaarsje te branden, voor meditatie of gebed of om een expositie of een lunchconcert te bezoeken.

Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub

Elke woensdag van 12.30 - 12.50 u: Gebed van Verzoening in de *O.L.V. van Goede Raadkerk*

Elke vrijdag van 13 tot 14 u houdt ds. R.E. Stiemer spreekuur in de kerk.

Elke vrijdag om 18 u: *Maaltijdproject* (vanaf 9 september)

augustus

30 19.30 Voorbereidingsbijeenkomst vrijwilligers *Bezuidenhoutfestival*

september

2 15.30 Afscheidsreceptie Wil van der Vlist
3 16.00 Opening expositie *Als een vis in het water ...* (zie blz. 18)
6 19.30 Bijbel-/Gesprekkring o.l.v. pastor Aad Tulling
8 12.30 Lunchconcert
9 18.00 Start *Maaltijdproject*
13 10.00 Schrijven voor *Amnesty International* (*Pax Christikerk*)
13 20.00 Moderamen
14 10.00 Woensdagmorgenbijbelkring onder leiding van pastor Aad Tulling
14 *Samenspel* – kopij inleveren
17 14.00 Startzaterdag (zie *Activiteitengids*)
17 Start Vredesweek (zie *Activiteitengids*)
20 19.30 Bijbel-/Gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer
20 20.00 Gespreksgroep Geloven
22 12.30 Lunchconcert
22 14.00 Vergadering *Team Meeleven*
22 20.00 Kerkenraadsvergadering
24 17:30 Taizéviering in de *O.L.V. van Goede Raadkerk* (zie *BerichtenBus*)
28 10.00 Woensdagmorgenbijbelkring onder leiding van pastor Aad Tulling
29 20.00 Lezing (1) *Hedendaagse kernvragen voor het christelijk geloof* door dr. A.F. Sanders (zie *Activiteitengids*)

oktober

8 11.00 Bezuidenhoutfestival (zie TeamGeest)
10 10.00 Voorbespreking Literaire middag (zie *Activiteitengids*)
15 16.00 Literaire middag met de schrijver Asis Aynan (zie *Activiteitengids*)
27 20.00 Lezing (2) *Hedendaagse kernvragen voor het christelijk geloof* door dr. A.F. Sanders (zie *Activiteitengids*)



EXPOSITIE

Op zaterdag 3 september a.s., van 16 - 18 u (inloop vanaf 15.30 u) is de opening van de nieuwe expositie in de kerkzaal:

Als een vis in het water

met werk van ondergetekende. Wanneer voel je je als een vis in het water?

Bij mij is dat, als ik op m'n atelier schilder, met vilt werk of sieraden maak en vooral ook als ik met kinderen werkt. Dat krijgt u ook te zien bij de expositie. Schilderijen over de natuur, sieraden van parels en edelstenen en viltwerk, sjaals en tasjes. Daarnaast heb ik met de leerlingen van de *Van Hoogstratenschool* een groot werk, wel 10 m lang, gemaakt. De leerlingen hebben met mij en onderling gepraat over hoe het is je te voelen als een vis in het water en wanneer overkomt je dat? De leerlingen hebben daar het een en ander over opgeschreven, vissen getekend en ook vissen van vilt gemaakt.

Ik hoop dat u zult genieten van de expositie (donderdag 1 sep. t/m vrijdag 21 okt..)

Will Snijders-Twilt

LITERAIRE MIDDAG

Op zaterdag 15 oktober 2011 ontvangen we de schrijver Asis Aynan. De middag begint om 16 u en duurt tot 18 u. Meer hierover en over de voorbespreking van zijn boek *Ik Driss* leest u in de *Activiteitengids* die bij dit nummer van *Samenspel* is gevoegd.

Wie schrijft er mee?

Amnesty International

Wie schrijft er mee voor de vrijlating van gevangenen, die waar ook ter wereld, onrechtmatig gevangen worden gehouden of gemarteld? Amnesty International komt op voor de rechten van deze mensen en stelt een onderzoek in naar de omstandigheden en het verblijf van die mensen die gevangen zitten.

Iedere tweede dinsdagmorgen van de maand tussen 10 en 12 u. schrijven wij in een zaal van de *Pax Christikerk*, Vlamburg 4. De data voor de resterende maanden in 2011 zijn: 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 december.

Schrijven voor gevangenen helpt! Er worden regelmatig mensen vrijgelaten !

Nadere informatie: Bep Verhaar
tel. 070 385 98 56

Hel en verdoemenis

Da's nou niet direct een binnenkomer voor het nieuwe kerkseizoen! Daar trek je geen mensen mee. Stel je voor dat dit het thema van de startzondagspreek zou zijn.

Ik kan me dan ook niet herinneren ooit een preek over hel en verdoemenis te hebben gehoord. Die termen zijn misschien wel eens terloops genoemd, maar dat is me toch niet bijgebleven, laat staan dat ik er wakker van heb gelegen.

Althans, tot voor kort.

In m'n vakantie(!) heb ik namelijk een sciencefictionboek gelezen waarin de hel een grote rol vervulde. En niet één hel, maar vele.

Surface detail van Iain M. Banks is eigenlijk een vreemd boek (maar erg spannend)

Het verhaal speelt in een verre toekomst en de mensheid heeft zich over de hele Melkweg verspreid en op vele andere werelden leven nu mensen en ook andere intelligente wezens. Maar wat hier op aarde altijd al het geval was, gebeurt ook in dit grotere verband: men is het niet met elkaar eens. Eén deel van de bewoonde werelden vindt een hel noodzakelijk om de bevolking in het gareel te houden. De betrokken regeringen gaan ervan uit dat angst voor de hel ervoor zorgt dat ieder-

een zich netjes gedraagt. Andere planeten zijn er juist faliekant tegen; men vindt dat sadistische marteling van denkende wezens strijdig is met beschaving. Als compromis is de virtuele hel ontwikkeld; niet echt dus, maar zo natuurgetrouw nagebootst dat het nauwelijks verschil uitmaakt of je in een echte dan wel in een namaak-hel belandt. De auteur leeft zich uit in het beschrijven van hellen 'voor elck wat wils' en als hij uitweidt over helse torturen bezigt hij 'bloemrijke' taal Kennelijk geeft dit sommigen een 'kick'.

Zo heeft de schilder Jeroen Bosch de hel ook uitgebeeld; het lijkt wel aan de hand van m'n vakantieboek.

Volgens Banks is een hel onmetelijk groot, maar toch begrensd door een dik ijzeren plafond en dito wanden; ontsnappen kan niet. Het is er duister als tijdens een zware onweersbui. De atmosfeer is bedorven en het stinkt overal afschuwelijk. De verdoemden zijn er minder dan vuilnis en ze worden constant opgejaagd. Uitputting, honger en dorst vieren hoogtij. Ziekten tieren welig en genezing is uitgesloten. Het personeel van een hel bestaat uit horden demonen, vaak in de gedaante van wanstaltig grote insecten. Ze zaaien terreur en kennen geen mededogen.

De hel is ook ondraaglijk omdat de leugen regeert en er alleen wanhoop heerst. Mocht er zo nu en dan een sprankje hoop zijn, dan blijkt dat altijd vals. Zoals die ene keer dat het leek alsof er een gat in het ijzeren zwerk ontstaan was waar doorheen



de zon scheen. Maar de 'lichtstraal' bleek een enorme zuil van staalhard glas. Het verblijven in de hel is eigenlijk te erg om je voor te stellen. Om de levenden in de bovenwereld de hel te laten proeven, worden er excursies georganiseerd en kun je in groepsverband een rondleiding krijgen. Gegarandeerd een ervaring die je je leven lang bijblijft! Bijkomend voordeel: de getraumatiseerde deelnemers zullen hun relaties er aan blijven herinneren dat er een hel is.

Ondertussen raast op regeringsniveau de discussie voort tussen de sterren. Willen we het concept 'hel', reëel dan wel virtueel, handhaven? De ruzie loopt zo hoog op dat het uitdraait op een gewapend conflict tussen een groot aantal werelden, een oorlog die met geavanceerde wapens wordt uitgevochten. Dat levert spectaculair vuurwerk op op zonnestelselschaal! Het eind van het liedje is dat de strijd onbeslist eindigt; het heeft allemaal te lang geduurd en de wederzijdse schade is te groot.

De slechterik, een machtig man (type Rupert Murdoch) die al die hellen op commerciële basis exploiteerde en er op een of andere manier stinkend rijk mee is geworden, laat uiteindelijk het leven in een heroïsch gevecht met de hoofdfiguur – jawel, een vrouw - die wel uit het goede hout is gesneden. Daarop kelderden de aandelen *H&V* op de beurs en blijkt deze botsing der beschavingen toch nut te hebben gehad, want het fenomeen 'hel' verdwijnt daarna al gauw uit beeld.

Wij kennen de term 'hel' maar al te goed van het dagelijkse nieuws. We kunnen er zo een paar noemen: in Syrië is het momenteel een hel, net als in Somalië en omgeving. In Noord-Korea bestaat de hel in verschillende verschijningsvormen, net als in sommige Afrikaanse landen. In Noorwegen was er korte tijd een hel in de hoofdstad Oslo toen daar een enorme bom afging. Korte tijd later was er een hel op het eilandje Utoya, naar zeggen een hemels vakantieoord waarvan de naam sprekend lijkt op *Utopia*. Daar schiep een demonische man gedurende anderhalf uur een hel en schoot 69 jonge mensen weloverwogen één voor één dood.

En nog maar kort geleden brak in Londen en andere Engelse steden de hel los.

De Nazivernietigingskampen kun je zeker als hel typeren, evenals de Goe-lagarchipel in de Sovjettijd.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Waar is 'onze' hel, de tegenpool van de hemel, eigenlijk gebleven? De plaats waar de verdoemden voor eeuwig zullen branden en waar het tandengeknars het knetteren van het helle vuur overstemt. Zijn we die hel kwijtgeraakt? Je hoort er zo weinig meer over tegenwoordig. In de nieuwe Bijbelvertaling komen hel en verdoemenis zowaar helemaal niet voor; toch veelzeggend. De NBV rept wel van het 'dodenrijk' en in Openbaringen ziet Johannes in een visioen een vuurpoel. Wat wel duidelijk genoemd wordt, is 'het voor altijd buitengesloten zijn'. Daarover in Lucas: *Jullie zullen zeggen: "We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderricht gegeven." Maar Hij zal tegen jullie zeggen: "Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!" Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.* Dat is wellicht net zo erg als 'branden in de hel.' Maar genoeg over deze plaats des onheils; laten we op weg gaan naar de hemel.



Maar wat is de hemel? Ik vrees dat ons beperkte denkkader dat niet kan bevatten en dat taal niet toereikend is om dat uit te drukken. Een tipje van de sluier is wel opgelicht, maar dan nog. Naar mijn idee wen je op den duur ook aan gouden straten en paarden poorten en altijd zingen is niet voor iedereen een aantrekkelijk idee. Dus bedenkt ik soms m'n eigen hemel. Daarin kan ik grenzeloos over de nieuwe aarde zwerven, raap ik in een maankrater een maansteen op, werp ik onder Venus' dikke wolkendeek een blik op het gloeiende landschap, sta ik op Mars, 26 km hoog, op de top van de *Olympus Mons*, daal ik dagenlang af in de kleurrijke atmosfeer van Jupiter en zweef ik boven Saturnus' ringen. Wie weet, schaats ik eens op Pluto! Samen met m'n reisgenoten, onder wie mijn vroegere beschermengelen, zing ik daar dan: *Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven....*

Adriaan Sala



ZENDTIJD voor KERKEN

telefoon: 035 672 73 00
e-mail: info@zvkn.nl
www.zvkn.nl

Uitzending Kroonbede

HILVERSUM / DEN HAAG – Gebed voor het werk van de overheid staat dinsdag 13 september centraal tijdens de jaarlijkse *Kroonbede* in de Waalse kerk in Den Haag. Zendtijd voor Kerken maakt er opnamen van en zendt deze aan de vooravond van Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar, uit op zondag 18 september om 17.02 uur op radio 5.

Het thema van de dienst is 'Investeer in Gebed'. In tijden van crisis, economisch, klimatologisch, moreel en op gebieden van water en voedsel is bidden voor de overheid en hooggeplaatsten de beste investering die christenen kunnen doen.

De Kroonbede wordt georganiseerd door het *Comité Kroonbede*. Hierin zitten vertegenwoordigers van *Stichting Residentie Pauzediensden*, de *Evangelische Alliantie* en *Zendtijd voor Kerken*. Alle ministers en staatssecretarissen, de leden van Eerste en Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en de Haagse Gemeenteraad hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.

Ron van der Spoel, voorganger PKN Amersfoort, leidt deze samenkomst. Tijdens de *Kroonbede* zal ook door verschillende voorgangers worden gebeden voor bestuurders, volkvertegenwoordigers, ons land en de wereld. De Scheveningse organist Frans van Riessen begeleidt de samenzang. Daarnaast verleent het YMCA-gospelkoor haar medewerking.



Zomaar een wijsheid

In het geloof gaat het niet om je Curriculum Vitae maar om Christus Verlosser.

Ds. Ruud Stiemer in de dienst van 31 juli 2011

Jouw blik op religie

tijdelijk museum in CTK

Hoe laat je aan anderen zien wat geloof, wat religie voor jou betekent? Die vraag stelde de *Christus Triumfator*kerk indirect door tijdens de Haagse Kerkennacht op 25 juni 2011 een tijdelijk museum te open met als motto *Jouw blik op religie*. In totaal 18 mensen gaven aan de oproep gehoor en leverden om 18 u. een voorwerp in, dat ze aan het eind van de avond weer meenamen. Geran Kaai opende het museum. Hij wees tijdens zijn opening op het thema van de Haagse Kerkennacht 2011 *Ken jij mij?* Kent Christus ons? Zijn wij door Hem gekend? Hieronder een 'catalogus' met een korte karakteristiek van ieder voorwerp.

Het lijden en de opstanding van Christus werden door verschillende inzenders naar voren gehaald

- Een batikschilderij afkomstig uit Bali met de lijdende Christus.
- Het lied *De steppe zal bloeien*. "De woestijn die opbloeit na een regenbui drukt voor mij uit waar het in het christelijk geloof om gaat: leven in de hoop en verwachting dat de dood niet het laatste woord heeft."
- Het gedicht *HOOP* van Vaclav Havel sluit daarbij aan. Hij zegt: "Hoop is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop."
- Een crucifix van de lijdende Christus met een gebroken armpje dat symbool staat voor het feit dat wij de armen zijn van Christus. Wij zijn zijn handen en voeten in deze wereld.

Dit vormt de brug naar enkele andere inzendingen die naar buiten zijn gericht

- Een kompas, dat richting geeft aan je reis, waar je ook bent. Zo wijst geloof een bestemming aan waarnaar je zelf je weg moet vinden.
- Een hugenotenkruis, "dat ik lange tijd heb gedragen om te laten zien dat ik geloof."
- Franciscus van Assisi, "voor wie de natuur de spiegel van God was. In deze tijd van milieuvervuiling en -verandering is de visie van Franciscus actueler en aansprekender dan ooit."

.... andere inzendingen meer gericht op inkeer en bezinning ...

- Een beeldje van een biddende gestalte, "dat symboliseert hoe ik in het leven wil staan met God."
- Een meditatieschaal, "die wij aanslaan om vóór een gebed of meditatie rust te vinden."

Andere museumstukken symboliseren het geloof als basis voor het leven ...

- Een christusboot op de woelige baren van het leven met daar omheen tekens van geloof, hoop en liefde.
- Verschillende kruisjes. Soms gekregen bij bijzondere gelegenheden. "De glinstering op het kruis herinnert mij eraan dat ik het leven ook mag vieren."
- Een engel met baby en een lied dat tot uitdrukking brengt "dat we samen en omringd door engelen op weg zijn naar het vaderland."

- Een – eigen – schilderij met daarop de dageraad, die zorgen in een ander licht stelt en iedere keer opnieuw wijst naar God die er altijd is.
- Een beeldje van een kindje dat geborgen is in de hand van God de vader.
- Een mooie, oude bijbel, "gekregen van mijn tante".
- De foto's van mijn grootouders, "die de christelijke traditie symboliseren waaruit ik ben voortgekomen."
- Een beeldje van een biddende engel, die Nel van Daelen kreeg van een Braziliaanse jongen die ondanks moeilijkheden zeven jaar lang iedere avond God dankte voor zijn goede leven in het 'Casa da Nel'.

De aanwezigen hebben van het museum genoten. Het was inspirerend om op deze manier iets van jezelf aan elkaar te laten zien.

Joke Dekker

Blikvanger

Op 17 september a.s. is de startzaterdag en de dag daarna de startzondag. Dat is een gelegenheid bij uitstek om de *Blikvanger* aan te vullen. Ik zie bij sommigen de wenkbrauwen al omhoog gaan en anderen beginnen met elkaar te smoezen: "Wat bedoelt ie met *Blikvanger*?" Dat leg ik u nu even uit.

Wat is de *Blikvanger*?

De *Blikvanger* is de fotogalerij op de overloop bij de kerkzaal, laten we zeggen aan de buitenkant van de kerkenraadkamer. Op internet noemen ze zoiets *Facebook*, maar wij werken nog lekker ouderwets met papieren fotootjes met daaronder de naam van de geportretteerde.

Waar dient de *Blikvangervoor*?

De *Blikvanger* is bedoeld om de kerkgangers elkaar makkelijker en beter te leren kennen. Zie je iemand in de kerk en heb je geen idee wie het is, dan is het op de *Blikvanger* makkelijk na te gaan. En staat er geen foto op, dan is de gezochte een toevallige gast die het vast fijn vindt aangesproken te worden.

Wie komen daarvoor in aanmerking?

Iedereen die zich thuis voelt in de *Christus Triumfatorkerk* en daar dus geregeld kerkt.

Moet je lid zijn van de CTK?

Dat zou fijn zijn, maar het hoeft niet.

Wat kost het?

Niets, helemaal niets; hoogstens een minuutje poseren.

Bij wie kunt u zich melden?

Bij Adriaan Sala. U herkent hem makkelijk want hij sjouwt rond met een fototoestel. En anders vraagt u het hier en daar even, dan wordt u vanzelf op weg geholpen.

De zuster van de polikliniek

Thera van der Vegte mag dan wel niet altijd meer in staat zijn de kerkdiensten en andere activiteiten van onze gemeente liefelijk bij te wonen, vanuit haar woning in het Zorgcentrum Bezuidenhout leeft zij nog steeds erg met onze gemeente mee. Omgekeerd voelen velen van ons zich via Peter Hekkers en Sergic Davidian nog steeds sterk betrokken bij haar. Toen ik dan ook hoorde dat zij bezig was om haar levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen, lag de vraag naar een samenvatting voor Samenspel voor de hand. Peter hielp ons daaraan.

Henk Hospes



Ik ben geboren in Laag Zuthem, gemeente Heino, kerkelijk Langeslag (bij Zwolle) in een gezin met zeven kinderen. Ik had vier broers en twee zussen waarvan nog één zus in leven is. Mijn jeugd was gezellig en onbezorgd. We maakten veel muziek met elkaar, 's avonds na het werken onder de lindeboom. Grootvader woonde bij ons in. Hij was een strenge patriarch. Mijn grootvader had een boerderij met veel grond er omheen en hij heeft grond aan de kerk geschonken waar een gereformeerde kerk op is gebouwd.

Mijn ouders wilden dat ik thuis bleef wonen, maar ik wilde absoluut niet met een boer trouwen en heb in het geheim verschillende sollicitatiebrieven gestuurd. Op tweede paasdag 1937 deed ik belijdenis in de kerk. De dag daarna vertrok ik naar Bloemendaal om in de verpleging te gaan werken. Dat was destijds een wereldreis. In die tijd waren de verbindingen minder goed dus ik zag mijn ouders soms een half jaar niet.

Ik werkte op een heel zware afdeling en wilde soms wel kruipend naar huis maar ik zette door en werd een echte diplomajager. In Bloemendaal had ik het heel gezellig met mijn collega's. Zondags gingen wij allemaal in uniform twee keer lopend naar de kerk, met de directeur voorop.

Na mijn diploma Zwarte Kruis ben ik in het Academisch Ziekenhuis in Leiden gaan werken. De tweede wereldoorlog was net begonnen, maar in het ziekenhuis waren we redelijk veilig en mijn uniform gaf me bescherming op straat. Toen ik ook dat diploma had afgerond, ben ik als particulier verpleegkundige gaan zwerven door het hele land. Ik werkte in Epe op de Veluwe bij een baron en in Groningen. Aan het einde van de oorlog werkte ik bij een oogarts in Zwolle, dokter Roscha. Dat was een spannende tijd. Ik verpleegde zijn vrouw die zwanger was, maar joodse vrouwen mochten geen kinderen krijgen van de Duitsers. Dus we leefden ondergedoken. De bevrijding heb ik in Zwolle gevierd. Dat vergeet ik nooit.

In 1946 ben ik op de polikliniek aan De La Reyweg gaan werken. Dat was een leuke tijd met gezellige vriendinnen. Met enkelen heb ik nog steeds contact.

In 1952 ben ik op de polikliniek aan de Juliana van Stolberglaan gaan werken en wonen. Ik regelde daar de spreekuren, gaf er bestralingen, heb liters bloed geprikt en andere voorkomende werkzaamheden. Daar heb ik veel mensen van het Bezuidenhout in de wachtkamers gehad en leren kennen. Ik ben daar gebleven tot mijn pensioen. Na die tijd heb ik heel veel gezelligheid en steun van Peter en Sergic gekregen. Gelukkig kwam er een appartement beschikbaar op nr.101 waar ik vanaf 1974 met veel genoegen heb gewoond.

Ik was eerst lid van de *Oosterkerk* en later, toen de *Christus Triumfatorkerk* gebouwd werd, ben ik daar lid geworden. Dominee Gilhuis was een huisvriend. Later kwam dominee Baak. Met hem zijn we het Maaltijdproject in de kerk gestart. Dat was een mooie tijd. Ik vond het prachtig om onlangs het 25-jarig jubileum mee te mogen vieren. Ds. van Opstal was er altijd als ik hem nodig had. Zo kwam hij een keer de dag voor een operatie rond 21 uur mij nog bemoedigen en met me bidden. In de tijd van ds. van Opstal werd het gebruikelijk om elkaar bij de voornaam te noemen. Toen ds. van Opstal zijn laatste preek als onze predikant hield, kon ik hem na die dienst pas met Jan aanspreken.

Bij ds. Ruud Stiemer voelde ik me gelukkig ook snel vertrouwd. Zijn eerste bezoek gaf me het gevoel als of ik hem al jaren kende. We bekeken foto's en konden direct al goed met elkaar praten. Ik heb al diverse keren bijna afscheid moeten nemen van dit leven en op die momenten was Ruud er altijd voor mij en Peter en Sergic. Dat schiept een band. Ik voel me zeer betrokken bij de *Christus Triumfatorkerk* en heb diverse taken in de kerk vervuld. Inmiddels ben ik na een aantal zware operaties verhuisd naar de Bezuidenhoutseweg. Ik kom nu minder in de kerk maar ik lees de zondagsbrief en *Samenspel* en krijg geregeld bezoek van lieve mensen van de kerk. Gelukkig zijn Sergic en Peter vaak bij me en ondernemen we zoveel mogelijk gezellige activiteiten. Onlangs zijn we nog een weekend naar Beekbergen geweest. En nog steeds kom ik wel eens mensen tegen die me herkennen als de zuster van de polikliniek....



Thera van der Vegte

De kerk glimt weer

In de afgelopen maanden zijn een aantal vrijwilligers dagenlang druk bezig geweest met de grote schoonmaak. Alle zalen, de hal en de kerkzaal hebben een grote beurt gehad. De kerk glimt weer en is klaar voor het nieuwe seizoen! Graag willen we de vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken.



Te gast op *Huis ten Bosch*

"Wat is dat nou?" zult u zeggen, "een uitnodiging om te komen eten op het *Huis ten Bosch*? Dat kan je toch alleen overkomen als je vaste gast bent in de *Kloosterkerk*, toch niet in de *CTK*?" Nou, ik zal het u eerlijk zeggen: ik denk dat er nu al meer gemeenteleden van de *CTK* voet hebben gezet in *Huis ten Bosch* dan er gemeenteleden van de koninklijke thuiskerk ooit de kans zullen krijgen om bij de koningin op de koffie te komen.

Nee, het gaat hier niet over het koninklijke *Huis ten Bosch*. Hoewel ..., je wordt er wel als koning(in) behandeld, dat *Huis ten Bosch* 'van mij'. De maaltijden doen beslist niet onder voor die op het andere *Huis ten Bosch* en de bediening daar kunnen een paar koninklijke 'livreiers' echt niet tegen op. Hier hebben ze nog echt plezier in hun werk en dat straalt er vanaf; dat proef je! Je hoeft ook niet het inkomen van koningin Beatrix te hebben om na de maaltijd de rekening te kunnen betalen. Kijk maar eens naar de advertentie op de laatste bladzijde van dit blad. Sterker: het kan voor nóg minder! Als u op maandag of dinsdag komt, staat er een 'seniorenmenu' op het programma voor maar € 12,95. En denk nou niet dat je voor die prijs afgestaste hoeveelheden krijgt voorgeschoteld ... De porties mogen dan wat kleiner zijn dan normaal, iemand met een flinke eetlust komt nog steeds voldoende aan zijn/haar trekken met dit driegangenmenu met een keuze uit twee voor-, hoofd- en nagerechten. Het woord 'voldoende' heeft overigens in dit geval alleen betrekking op de hoeveelheid; verder is de term 'buitengewoon' meer op zijn plaats. Buitengewoon lekker, buitengewoon goed en buitengewoon gezellig.

Oh ja, heeft u al uitgevogeld waar 'mijn' *Huis ten Bosch* te vinden is? Het ligt aan de Bezuidenhoutseweg direct naast het zorgcentrum Bezuidenhout. Bij mooi weer kun je buiten zitten op het knusse terras dat uitkijkt op het Haagse Bos. En je kunt er ook terecht voor speciale gelegenheden (zoals het vieren van een 50-jarig huwelijksfeest om maar eens iets te noemen). Op de gevel staat met grote letters:

Maison de la Forêt

maar dat betekent alleen dat ze hier ook Frans spreken want een Hagenaar zegt gewoon: *Huis ten Bosch*.

Henk Hospes

Zomaar een weetje

Vlgonen een oznrdeek op een Eglnese uvinrietsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het inge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de juitse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen, maar het wrood als gheeel.

REIDANS

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn.

Deze keer: Susan & Arie Kraaijeveld.

Hallo, wij zijn Arie & Susan Kraaijeveld, voor een aantal onder u misschien beter bekend als 'die ene organist en zijn vrouw.' Daarom leek het ons leuk om u via deze rubriek een keer een kijkje te laten nemen achter onze muzikale schermen.

Het was om precies te zijn 10 mei 2009 dat wij voor het eerst bij u in de kerk kwamen. Enigszins onwennig, maar gewapend met een routebeschrijving, een printje van de mogelijkheden van het orgel en een koffertje muziek kwamen wij voor het eerst orgel-spelen. Het was een mooie avondmaalsdienst waarin wij het orgel, de piano en u als gemeente voor het eerst hebben leren kennen. Een eerste dienst in een vreemde kerk is altijd een beetje spannend. Hoe wordt er gezongen? Hoe speelt het orgel? Welk 'amen' hebben ze hier eigenlijk na de zegen? Allemaal vragen die dan in je opkomen. Tijdens het koffiedrinken merkten wij door de vele begroetingen en complimentjes dat het goed was gegaan.

Ondertussen zijn we alweer twee jaar en vele diensten verder. We draaien nu met vaste regelmaat mee in het rooster en zijn dus regelmatig bij het orgel te zien. Zoals u van de zijkant kunt zien, bespeelt Arie het orgel en help ik (Susan) met registreren, muziekstukken klaarzetten, bladzijden omslaan en waarschuw ik als de kerkenraad binnenkomt of de collecte is afgelopen. Met alle mogelijkheden van het orgel kom je immers af en toe handen en voeten te kort. Het is dan ook hierom dat Arie graag gebruikmaakt van de hulp van Wim Engels wanneer ik een keer verhinderd ben.

Op zaterdag is Arie flink aan het oefenen en stukken aan het instuderen. Niet alleen moet ik deze stukken tot moe wordens toe aanhoren, ook vraagt hij om de haverklap mijn mening over van alles en nog wat. "Susan, zal ik dit vrolijk spelen of wat rustiger? Hoe vind je dit voorspel..., net verzonnen!? Wat denk je dat beter past bij de dienst, dit lied of dat lied?" Het zal u niet verbazen dat als we zondagmiddag thuiskomen er voor het weekend genoeg orgel is gespeeld en het orgel niet meer aan gaat!

In de regio Den Haag is er helaas een groot tekort aan organisten. Zeker in de vakantieperiode staat de mobiele telefoon van Arie roodgloeiend met verzoeken om in te vallen. Omdat we het leuk vinden om in verschillende kerken orgel te spelen doen we dit graag. Naast de Jeruzalemkerk in Den Haag, waar Arie is opgegroeid, komen we dus in de Christus Triumfatorkerk, de Noorderkerk, de Marcuskerk en



onlangs waren we voor de eerste keer in de Bethelkerk in Scheveningen. U begrijpt vast dat er bij ons thuis op het orgel een zeer gevarieerd orgelrooster staat.

We zijn in alle kerken waar we komen als team samen achter en bij het orgel te vinden. Je raakt natuurlijk goed op elkaar ingespeeld, maar heel soms kan er toch iets misgaan. Wij zijn graag vroeg in de kerk zodat we nog even kunnen inspelen, alles rustig kunnen klaarleggen en om op tijd te beginnen met het orgelspel voor de dienst. Het gebeurde een keer in de zomer dat we in Naaldwijk moesten spelen en zoals altijd ruim een half uur voor de dienst arriveerden. Iets voor half tien parkeerden wij onze auto, maar toen we naar de kerk liepen, viel het ons op dat er al zoveel fietsen bij de kerk stonden. Eenmaal binnen bleek de kerk al vol met mensen te zitten. Het was een gecombineerde zomerdienst met een andere kerk en de zomerdiensten beginnen daar een half uur eerder dan gebruikelijk, om 9.30 uur.....! Alleen dát wisten wij even niet. Dus met de jas nog aan en de koffer onuitgepakt, dook Arie achter het orgel en een seconde of wat later kwam de kerkeraad al binnen. Over een 'valse' start gesproken... Achteraf hebben we er gelukkig flink om kunnen lachen!

Tot zover het kijkje achter de schermen.
Met vriendelijke groet,

Arie & Susan Kraaijeveld

Sponsorloop

Wat hebben ze gelopen die zondag (26 juni), de kinderen. Tien of vijftien rondjes! Dit alles voor de goede zaak. Voor **Irpañani**, de opvang van kinderen in El Alto, Bolivia. De sponsorloop was de feestelijke afsluiting van het project van de kinderverdiensdienst. Het hele jaar is er geld opgehaald voor dit project in Bolivia. Tijdens het startweekend een inzameling, kaarsjes verkopen vlak voor Kerst en nu dus de sponsorloop. Al deze inspanning heeft wat opgeleverd: € 311,36. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar *Kerk in Actie* die, als onderdeel van de *Protestantse Kerk in Nederland*, het project **Irpañani** financieel ondersteunt.

ds. Ruud Stiemer



Van de kerkenraad (vergadering juni)



HERSTRUCTURERINGSPLANNEN PGG

Begin juni is er een gesprek geweest met *Het Kruispunt* (Mariahoeve) naar aanleiding van de herstructureringsplannen van de PGG. Volgens die plannen zou ds. Berit Bootsma een groot deel van haar aanstelling in *Het Kruispunt* gaan werken, ten koste van haar werktijd binnen de CTK. Daarnaast zou een pastoraal medewerker kunnen worden aangesteld.

In het algemeen wordt eventuele samenwerking tussen de beide kerken als een positieve ontwikkeling gezien, hoewel er duidelijke verschillen tussen de beide gemeenten liggen. Tijdens de kerkenraadsvergadering ontstond zich een levendige discussie over de PGG-plannen en is een aantal alternatieven de revue gepasseerd. De kerkenraad geeft het moderamen de vrijheid onze reactie door te geven aan de PGG voor 5 augustus 2011 zoals gevraagd. In augustus worden alle reacties tijdens extra moderamenvergaderingen van de AK-PGG besproken, waarna het plan definitief vastgesteld moet worden. Op basis van de nieuwe gegevens kan dan in september gestart worden met het opstellen van de begroting 2012.

JONGE PROFESSIONELEN EN DE CTK

Na een eerste, verkennende, fase is nu een projectplan gepresenteerd, met concrete activiteiten en doelstelling. Uitgangspunt voor het opstarten van dit project was de visie dat de CTK een open kerk wil zijn voor een ieder die in de buurt woont en werkt.

Geconstateerd is dat er weinig contact is met wijkgenoten en gemeenteleden tussen de 25 en 40 jaar oud. Bij navraag blijkt dat de CTK een rol van betekenis kan spelen in hun leven, zij het met een aantal belangrijke aandachtspunten. De realiteit is dat er een grote kloof is tussen de leefwereld van de doelgroep en de wereld van de kerk. Met de activiteiten die in dit plan worden beschreven, willen we die mensen bereiken die zoekende zijn op het gebied van zingeving. De uitvoering ervan zal bij voorkeur in de wijk en de wijken rondom ons en het cluster plaats vinden. Het projectplan zal ook aan de PGG worden gepresenteerd in de hoop dat de PGG hierin wil investeren door dit project bovenwijks, zoals op clusterniveau, te laten functioneren. De kerkenraad heeft goedkeuring aan het plan gegeven. De projectkosten voor vier jaar bedragen € 7200,-. Vanuit de kerk zal hiervoor € 1000,- per jaar worden bijgedragen. De inzet van andere bronnen (bazar/fondsen) wordt nader uitgewerkt. Na een half jaar zal er een evaluatie zijn.

BESTEDING BAZARGELD

Op voorstel van de bazarcommissie wordt ingestemd met de bestemming van de bazaaropbrengst voor dit jaar:

- 1/3 met een max. van € 1000 voor het KNGF (Kon.Ned.GeleidehondenFonds)
- 2/3 naar de wijkkas waarvan een deel wordt bestemd voor het jubileum dat in maart 2012 gevierd gaat worden.

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GKO meldt dat het dak van de kerkzaal aan renovatie toe is. De geraamde kosten zijn ca. € 45.000. Dit onderhoud is echter voorzien in het meerjaren-onderhoudsplan, waarbij reserves worden opgebouwd voor grote noodzakelijke uitgaven.

Wilma Beeftink

PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram:

Hor.: 4 kanariegeel 7 levenshouding 11 leve 12 nanotechniek 19 Enola (Gai) – zo heette het vliegtuig dat de atoombom boven Hiroshima liet vallen 20 anker 21 elfen 22 sudoku 23 vloer 25 CDA 27 Real (Madrid) 28 antilopen 31 sleep 32 eensluitend

Vert.: 1 bron 2 pech 3 menu 4 kolencentrale 5 neveneffecten 6 Luilekkerland 8 Eva 9 spe 10 och 13 one 14 tongval 15 casco 16 naderende 17 i.n.o (in nader overleg) 18 keu 24 ere 26 dips 29 neet 30 peil.

Is het u gelukt deze klus zelfstandig te klaren? Proficiat! Of in onderling overleg? Ook proficiat! Zo niet: geen man overboord, want de nieuwe staat hieronder. Veel plezier en succes!

Adriaan Sala

1		2	3	4				5
		6						
7					8	9	10	
					11			
		12		13				
14								
				15	16		17	
		18	19					
20	21		22					
23					24			
25								
26								

Horizontaal

- 1 cumulatief gestoord (9)
- 6 zo is het positief; als verkleinwoord nogal negatief (3)
- 7 irritante bewoner van bovenverdieping (9)
- 11 de eiser heeft het voor het zeggen (4)
- 12 iemand met een stang bedreigen, kan dit tot gevolg hebben (5)
- 14 kleren maken de man, maar dan in overtreffende trap (3)
- 15 het is niet gelukt het rond te krijgen (5)
- 18 daar is de aarde om door een ringetje te halen (7)
- 20 wereldorgaan dat vaak alleen tot een slap compromis in staat is (2)
- 22 eventueel is de eerstvolgende alhier (2)
- 23 thuishaven v.d. *Edam*, een ouwe schuit (9)
- 25 Nijpels (VVD) en Van Thijn (PvdA) hebben toch wat gemeen (2)
- 26 intens bejaagd voor bijgelovige Aziaten (9)

Verticaal

- 1 voorziening voor huiselijk vermaak (12)
- 2 is op zich heel goed, maar vergeet niet te werken (8)
- 3 schrijf maar op, over 'n week betaal ik wel (3)
- 4 soms duur om te zweren (3)
- 5 lectuur voor klassieke architecten? (12)
- 8 om bij te blijven (3)
- 9 op het andere postbakje staat 'inkomend' (8)
- 10 Hij 'was er geweest', maar dan in de onvoltooid tegenwoordige tijd (2)
- 13 'n grafdelver maakt er per dag meerdere (6)
- 16 alle landen bij elkaar en vaak niet in staat doortastend te handelen (2)
- 17 alleen wat fris graag (2)
- 19 komen zelfs in de beste families voor (5)
- 21 onder dwang van de omstandigheden moet je soms iets doen (4)
- 24 Grande of Plata, ze stromen allemaal naar zee (3)